

## Jaarverslag Vestdijkkring 2009

Na het verwerken van de opzeggingen en aanmeldingen en het uitschrijven van niet-betalende leden in 2009 telde de Vestdijkkring 255 leden, 47 instellingen en 22 kranten en weekbladen i.v.m. recensies.

Het bestuur van de Vestdijkkring bestond uit:

Hans van Velzen, voorzitter  
Ria Albers, secretaris (tot haar overlijden op 24 oktober 2009)  
Kees Meekel, penningmeester  
Hank Ort, eindredacteur Vestdijkkroniek  
Helga den Besten, redactielid en waarnemend secretaris

De redactie van de Vestdijkkroniek bestond dit jaar naast Hank Ort en Helga den Besten, uit Marijke Blijham, Arnoud van der Vorst en Wilbert van Walstijn. Het bestuur en de redactie vergaderden dit jaar vier maal.

Op 28 maart vond de algemene ledenvergadering plaats in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, locatie Oosterdokseiland. Na het huishoudelijke gedeelte gaf Kees 't Hart een kijkje in de literaire keuken met een lezing over zijn als ode aan Vestdijk opgezette roman *De keizer en de astroloog*. Deze lezing was ook voor niet-leden van de Vestdijkkring toegankelijk. De middag werd afgesloten met een borrel op de 7<sup>e</sup> verdieping van de OBA.

Op 24 oktober bereikte ons het bericht dat na een langdurige ziekte onze secretaris Ria Albers was overleden. Ria was vanaf de oprichting in 1972 de 'inspirator van de Vestdijkkring'. De crematieplechtigheid vond plaats op 29 oktober in crematorium Slingerbos te Ede. Hans van Velzen hield een toespraak als voorzitter van de Vestdijkkring evenals oud- voorzitter Bas Verwey. In Vestdijkkroniek #114 werd bij deze trieste gebeurtenis stilgestaan.

Het symposium 'Had Vestdijk gelijk?' naar aanleiding van Vestdijks essay *De toekomst der religie* vond plaats op 31 oktober in het Theater van 't woord, Centrale Bibliotheek Amsterdam aan de Oosterdokskafe. Hans van Velzen, voorzitter van de Vestdijkkring en directeur van de OBA, opende het symposium. Achtereenvolgens kwamen aan de orde:

- *Vestdijk als profeet tegen wil en dank* door prof. dr. Jaap Goedegebuure, hoogleraar moderne letterkunde aan de Universiteit Leiden.
- *Vestdijks visie en de ontwikkeling van het christendom* door prof. dr. Andries Hoogerwerf, politicoloog, emeritus hoogleraar van de Universiteit Twente.
- *Troost en toekomst van het christendom* door dr. Hans van de Breevaart, godsdienstwetenschapper en historicus.
- *Het gelijk en ongelijk van Vestdijk* door Ricus van de Coevering, schrijver en auteur van *Sneeuweieren* (2007), een roman die mede gebaseerd is op de drie religieuze typen uit *De toekomst der religie*.

Aansluitend was er een interessante zaal discussie met het panel onder leiding van Jaap Goedegebuure. Na een woord van dank door Wilbert van Walstijn, werd het symposium met een borrel afgesloten.

In 2009 kwamen drie Vestdijkkronieken uit, te weten: #112, #113 en #114.

De Vestdijkringwebsite [www.Vestdijk.com](http://www.Vestdijk.com) werd regelmatig voorzien van actualiteiten en nieuws op Vestdijk- en Vestdijkringgebied alsmede verslaggeving daarvan met fotomateriaal.

Wij kunnen terugzien op een levendig en interessant Vestdijkjaar met hoogte- en dieptepunten. Nieuwe plannen liggen al weer in het verschiet, waarbij we denken aan Mahler en Vestdijk. In 2010 is het 150 geleden dat Mahler werd geboren en volgend jaar wordt zijn honderdste sterfjaar herdacht. Er is geen Nederlandse schrijver die zoveel over Gustav Mahler geschreven heeft als Vestdijk.